

## **Diaconale collectedoelen 22 oktober – Kerst 2017**

*In de komende periode stellen we de volgende doelen centraal in de liturgie. We vragen uw aandacht, voorbede en financiële steun. Doet u mee?*

### **22 oktober: Gemeentediaconaat, omzien naar elkaar**

De Diaconie zet zich in voor het 'omzien naar elkaar' in en vanuit onze Lutherse gemeente. Diakenen en diaconale vrijwilligers geven vaak 'achter de coulissen' aandacht aan gemeenteleden door middel van een bloemetje, een attentie etc. Zulke aandacht kan het leed ten gevolge van bijv. eenzaamheid, verdriet, werkloosheid, pijn en depressie niet wegnemen, maar wel dragelijker maken. Mensen hebben immers mensen nodig. Regelmatig worden er in de Brandpunten sociale activiteiten georganiseerd en/of gesteund. Zo bouwen we aan een diaconale gemeenschap. Bouwt u mee? Dat kan door zelf ook oog te hebben voor de ander, tijd te geven, een kaartje te sturen, te bidden voor iemand en door uw bijdrage aan de diaconale collecte van deze zondag.

### **29 oktober: Voedsel- en kledingbank**

Het lijkt economisch weer goed te gaan in Nederland. Toch blijft armoede in Nederland een hardnekkig probleem. 24% van de Amsterdammers zit onder, op of vlak boven het minimum. Vaak is er sprake van langdurige armoede. Soms zelfs van generatie op generatie. Denk bv. aan de documentaire 'Schuldig' over de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord.

Om de armoede te bestrijden steunt de Diaconie diverse projecten in Amsterdam, maar ook de [Voedselbank in Haarlem](#) en de [Kledingbank in Amstelveen](#). Vandaag collecteren we hier voor.

### **5 november: Wereldhuis**

Het Wereldhuis aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam bestaat bijna 10 jaar. De Protestantse Diaconie nam, in samenwerking met de Lutherse Diaconie, het initiatief om zo een ademplek te bieden aan de vele ongedocumenteerden in onze stad. Intussen hebben 400 bezoekers per week de weg naar het Wereldhuis gevonden, en werken er 70 vrijwilligers mee. De bezoekers worden niet alleen geholpen, maar worden zelf ook weer helper van anderen. Het Wereldhuis is uitgegroeid tot een bruisend centrum van activiteiten: spreekuren (juridisch en medisch), taallessen en andere cursussen, maaltijdgroepen, vrouwendagen en een terugkeerprogramma voor migranten die met 'bagage' terug willen. Het buddy-programma wordt momenteel geïntensiveerd. Het is belangrijk dat de bezoekers zo steun krijgen bij het werken aan perspectief. Vandaag vragen we uw steun voor het Wereldhuis. Voor meer informatie zie [www.wereldhuis.org](http://www.wereldhuis.org).

### **12 november: Vrije diaconale collecte** (zie informatie van uw Brandpunt)

### **19 november: Stille hulp**

Eén op de vijf Amsterdammers leeft in armoede, van de kinderen zelfs één op de vier. Niet alleen buiten of aan de rand van onze Lutherse gemeenschap, maar ook daarbinnen. Gemeentediakenen en het diaconaal centrum 'In de Zwaan' komen er mee in aanraking en proberen te helpen. Vaak door mee te zoeken naar zgn. voorliggende voorzieningen (recht op toeslagen en subsidies, kwijtscheldingsmogelijkheden etc.), maar soms vallen mensen tussen wal en schip en moet er financiële bijstand geleverd worden. De Diaconie helpt dan waar geen andere helpers zijn, ongeacht geloof of afkomst. Dit gebeurt met zorg en onder strikte geheimhouding, immers voor de meeste mensen is het niet gemakkelijk om hulp te vragen. Met uw bijdrage kunnen we doorgaan met het geven van deze stille hulp aan gemeenteleden en stadgenoten.

### **26 november: Omzien naar en recht doen aan de vreemdeling in ons midden**

Onze kerkgemeenschap heeft een migrantengeschiedenis. We ontstonden o.a. uit lutheranen die in 1585 vluchtten na de val van Antwerpen, en uit kooplieden en ambachtslieden uit Duitsland en de Scandinavische landen, later in de jaren zeventig van de 20<sup>e</sup> eeuw uit Surinamers die zich in Nederland vestigden. En tot op de dag van vandaag sluiten migranten met uiteenlopende achtergronden zich aan bij onze gemeenschap. We zijn zelf vreemdelingen (geweest) en weten daarom van dichtbij wat het is om je land te verlaten. Dat is, naast onze Bijbelse opdracht, een extra motief voor het omzien naar de vreemdelingen in ons midden en om hen recht te doen. Dat doen we op allerlei manieren. Bv. via de persoonlijke inzet van gemeenteleden. Zo gingen deze week 16 leden

van onze kerkelijke gemeente met - vaste kerkganger op het Spui - Sari mee naar de rechtbank i.v.m. zijn asielpcedure. Sari verblijft al 10 jaar in Nederland en is gevlucht vanwege z'n seksuele geaardheid. De Diaconie organiseert samen met andere kerken ook plekken waar vluchtelingen en migranten terecht kunnen voor advies, noodhulp, juridische en medische bijstand (zoals in het Wereldhuis, Stap Verder en Stem in de Stad). Speciale aandacht krijgt de groep die vaak tussen wal en schip valt nl. ongedocumenteerde vreemdelingen. Ook bieden we bescheiden opvang als ze in de knel raken en een ademplek nodig hebben, bv. in onze gasthuizen In de Roos, In de Waard en in de Augustanahof. We steunen de Kledingbank in Amstelveen voor praktische hulp aan vluchtelingen. Ook geven we stille hulp bv. voor statushouders die een opleiding willen doen of andere steun bij hun integratie bv. taallessen en stagemogelijkheden. Of we geven een 'rugzakje' mee aan vluchtelingen en migranten die uitgewezen worden en moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Vandaag collecteren we in luthers Amsterdam voor onze inzet voor de vreemdelingen in ons midden.

### **Advent: Diaconale Adventsactie "Luku baka makandra" (Omzien naar elkaar)**

Onze zustergemeente in Suriname, de Maarten Luther Kerk in Paramaribo, heeft de droom om haar gemeenschapsruimte flink te verbeteren. Het doel is namelijk om deze ruimte beter te kunnen gaan gebruiken voor het bieden van maaltijden aan dak- en thuislozen en ontmoetingsmomenten voor senioren. Omzien naar elkaar, in het Surinaams is dat: luku baka makandra.

De ontmoetingsruimte – de Leo King Zaal - zal worden opgeknapt met o.a. nieuwe deuren en ramen,



nieuwe betegeling en het nodige schilderwerk.

Daarnaast wordt de ontmoetingsruimte uitgerust met een grote keuken en extra toiletten.

Graag willen wij vanuit onze Lutherse gemeenschap in Amsterdam/Amstelveen/Haarlem een steentje bijdragen om deze droom te realiseren. Zo geven wij handen en voeten aan het omzien naar onze Surinaamse zustergemeente.

De opbrengsten van de Diaconale Adventsactie zijn dit jaar bestemd voor de nieuwe keuken in de Maarten Luther Kerk in Suriname. We collecteren hiervoor in de kerkdiensten. Ook ontvangen alle

leden van en betrokkenen bij de Lutherse Gemeente Amsterdam in december een brief met acceptgiro en meer informatie over het project.

*Meer informatie over deze doelen op [diaconie.com/diaconaal\\_kader](http://diaconie.com/diaconaal_kader). Heeft u geen internet, dan sturen we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL80INGB0004620048 t.n.v. de Diaconie Ev-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel. Uw gift – klein of groot - doet er toe! De Diaconie is ANBI-erkend, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt het werk ook steunen via een periodieke schenking (kan nu zonder notaris), legaat of erfenis. Belt u rustig als u hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-4044708 ([info@diaconie.com](mailto:info@diaconie.com)).*